

OP WEG NAAR SCHOOL

De geschiedenis van de Zusters Maricolen en het katholiek onderwijs te Zolder

De Maricolen van Zolder zijn een tak van de Maricolen, ontstaan in Dendermonde op 24 juli 1663, de dag dat de begijn Anna Puttemans het begijnhof verliet om te gaan samenwonen met zes andere jonge vrouwen. Ze leefden armoedig en streefden naar deugdelijke volmaaktheid. De bevolking noemde hen spottend "sotinnen" of "marullen".

Op vraag van Joannes Gerseken, pastoor in de Sint-Jacobsparochie te Brugge, stichtte Anna Puttemans een tweede "gemeente" in Brugge.

In 1678 waren er zelfstandige stichtingen in Dendermonde, Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen.

Voor 1800 waren de Marollekens nooit echte kloosterzusters in de letterlijke zin. Ze zijn dit waarschijnlijk wel geworden vanaf 1802. Ze werden vanaf dan ook liever Maricolen genoemd.

Op 24 augustus 1832 stuurde E.H. Bral, pastoor te Staden een brief naar de Maricolen te Brugge met de vraag de leiding over de school in Staden op zich te nemen.

Op 5 september van dat jaar was de stichting van een bijhuis in Staden een feit.

In 1844 werd het klooster van Staden een zelfstandig klooster. De zusters richtten overall in Staden scholen op en lieten zich niet ontmoedigen door de schoolstrijd in 1879.

Ook de Eerste Wereldoorlog doorstonden zij. Door het oorlogsgeweld in de Westhoek vluchtten de zusters naar Frankrijk.

Daar namen ze de zorg en de opvoeding op voor honderden kinderen uit de streek van de Westhoek.

Bij hun terugkeer na de oorlog was Staden en het klooster herschapen tot een ruïne.

In Zolder had pastoor Sak al enkele jaren veel moeite gedaan om een klooster op te richten. De oorlogssituatie maakte het hem niet gemakkelijk.

Op 19 juni 1919 kreeg hij de blijde melding dat de bisschop van Brugge voorlopig een aantal zusters zou toestaan om in Zolder werkzaam te zijn.

Op 25 september 1919 kwamen vier zusters Maricolen in Zolder aan en op 1 oktober 1919 zijn zij gestart met de uitbreiding van het onderwijs.

Gedurende 100 jaar hebben de Maricolen hun stempel gedrukt op het onderwijs en de gemeenschap van Zolder. Hun werk en inzet mag niet onderschat worden of verloren gaan. Nu kijken wij met veel respect terug op alles wat zij in Zolder verwezenlijkt hebben.

Ter gelegenheid van 100 jaar Zusters Maricolen in Zolder is er een tentoonstelling en werd er een boek uitgegeven.

De voorstelling van het boek is op
Woensdag 30 oktober om 19u.
Bibliotheek Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 8
3550 Heusden-Zolder

De opening van de tentoonstelling in de museumruimte van de Sint-Vincentiuskerk is voorzien op zaterdag 2 november om 14 u.



OP WEG NAAR SCHOOL



Boek

Theo Houben

OP WEG NAAR SCHOOL

De geschiedenis van de Zusters Maricolen en het katholiek onderwijs te Zolder

Het boek brengt de geschiedenis van de Zusters Maricolen vanaf hun ontstaan in 1663 tot heden. Het is een verhaal over Dendermonde, Brugge, Staden en vooral Zolder. Een verhaal over een tijdperk van iets meer dan 350 jaar, waarin hun werk in het onderwijs een belangrijke rol speelde.

Ook brengt het boek de geschiedenis van het dorp Zolder en het katholiek onderwijs in Zolder met talrijke foto's en klasfoto's vanaf 1900.

Genaaid gebrocheerd, formaat A4 (21 x 29,7 cm), 240 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur, meer dan 450 foto's

Uitgever:

Werkgroep 1919-2019
Dekenstraat 28
3550 Heusden-Zolder

Verkoop 30 euro per boek en 25 euro bij voorinschrijving vóór 14 oktober 2019 via:
BE25 9733 7190 2882
Werkgroep 1919-2019

Afhaaladres bij voorinschrijving:

Theo Houben
Molenstraat 87
3550 Heusden-Zolder
0477/22.66.48

Verkoopadressen:

- Drukkerij Puls Zolder
- Argenta Danny Tielens Zolder
- Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling in de Sint-Vincentiuskerk te Zolder.

Thuisbezorging per post:

Verzendingskosten 8 euro per boek. (Gelieve uw volledig adres op te geven)

Tentoonstelling

OP WEG NAAR SCHOOL

De geschiedenis van de Zusters Maricolen en het katholiek onderwijs te Zolder

Op 25 september 2019 is het honderd jaar geleden dat de Zusters Maricolen samen met E.H. Sak het klooster in Zolder stichtten en dat vanaf dan het katholiek onderwijs in Zolder grote veranderingen onderging.

De tentoonstelling biedt een blik op het leven van de Zusters Maricolen.

De bezoeker wordt meegenomen in de verschillende taken die de congregatie op zich nam tijdens de oorlogen, in het

onderwijs in Staden en Zolder, de Chiro, de missies, de parochie en hun eigen geestelijk leven.

Vele foto's, unieke beelden en voorwerpen die tot het erfgoed van de streek behoren worden tentoongesteld.

Een enige en unieke gelegenheid om het leven van de Zusters Maricolen te ontdekken.

Elke zaterdag en zondag van november 2019

14 tot 16 uur

(ook op afspraak voor groepen)

Museumruimte

Sint-Vincentiuskerk Zolder Centrum

3550 Heusden-Zolder

De tentoonstelling is rolstoel toegankelijk

Inkom €3

Boeken worden ter plaatse verkocht